



Ragnar Bring nittio år



□ Professor emeritus Ragnar Bring, Lund, fyller den 10 juli nittio år.

Han föddes i Skara och banden med hembygden kom bl a till uttryck i att han från 1938 under inte mindre än 24 år var en upp-buren inspektor för Västgöta nation i Lund. Under hans initiativrika ledning tillkom den vackra Västgötagården vid Tornavägen.

I Uppsala studerade han filosofi och i Lund teologi, vilket ledde till docentur 1929. Omgående kallades han att uppehålla den då lediga professuren i systematisk teologi vid Åbo akademi, vars ordinarie innehavare han blev 1933. Redan året därpå blev han emellertid utnämnd till professor i samma ämne vid Lunds universitet. Generationer av präster och lärare i religionskunskap har bestående minnen från inte minst de proseminarier, där han generöst delade med sig av sina rika kunskaper i framför allt Luthers teologi. Samma generositet och engagemang präglade hans forskarhandledning och han har haft glädjen att se en lång rad doktorsavhandlingar växa fram inom sitt seminarium.

Även efter pensioneringen fortsatte han sin lärarverksamhet, nu utanför landets gränser - i Berlin, Åbo, Chicago, Köpenhamn och Oslo. Bevis på den internationella uppskattningen av Brings insatser är hedersdoktoraten i Erlangen, Århus, Åbo och Rock Island.

Redan med doktorsavhandlingen, "Dualismen hos Luther", 1929, gjorde han en banbrytande insats inom Lutherforskningen. Genom den och genom en rad ytterligare arbeten blev han den som mer än någon annan kom att prägla den Lutherrenässans som blev ett utmärkande drag för lundsisk teologi de följande decennierna. Tillsammans med Gustaf Aulén och Anders Nygren gav han Lundateologin en egen profil. Till de områden han bearbetat i sin forskning hör också metodfrågor och bibelteologi, ett viktigt arbete är kommentaren till Galaterbrevet 1958. Men också utvecklingen inom Svenska kyrkan har han följt upp genom en rad debattskrifter i skilda ämnen.

Fyra kyrkomöten har han deltagit i. Med oförminskat intresse deltar han allttjämt i forskarseminarierna intom sitt gamla ämne.

Under mer än trettio år gjorde han en ovärderlig insats för svensk teologi som redaktör för "Svensk teologisk kvartalsskrift" och han tillhör allttjämt dess redaktion. Inte minst genom de många artiklar av hans hand som under årens lopp publicerats i denna tidskrift har han utövat ett vittgående inflytande på den teologiska debatten i vårt land.

Inför nittioårsdagen går mångas varma tankar till Ragnar Bring och till hans oförlikneliga livsledsagerska sedan 55 år, Ella. Med stor tacksamhet för allt vad de betytt för så många förbinds en varm önskan om hälsa och krafter för den del av livsvägen som kan återstå.

PER ERIK PERSSON

Tack

Under en lång sjukdomstid på försommaren fick min Maka och jag många bevis på vänskap och förståelse. På min 90-årsdag kom många hälsningar, som glatt oss mycket. Vi tackar av fullt hjärta
Ragnar Bring

SNÄLLPOSTEN Söndagen 26 juni 1988

dödsfall

Ragnar Bring sann västgöte

□ "Det finns ingen plats på hela jorden - åtminstone inte här i Lund - där jag trivs så bra som på Västgöta nation."

Så lät det ofta när Ragnar Bring höll tal som inspektor för Västgöta nation i Lund. Många generationer av västgötastuderenter lärde känna honom som en varm, personlig vän, som ägnade otaliga timmar åt enskilda studenters problem och åt Västgötagården i Lund.

Ragnar Brings tid som inspektor sträckte sig över fyra decennier. Han tillträdde 1938 och var inspektor under 40- och 50-talet fram till 1962. Under hans inspektorstid, och till stor del tack vare hans personliga insatser, kunde nationen på 50-

talet bygga två ståtliga nationshus, ritade av Ivar Tengbom.

Ragnar Bring var en pionjär inom studentbostadsbyggandet i Lund. Varje dag tog han en promenad till byggplatsen och diskuterade husdetaljer med arbetarna och studenterna. Han deltog i åtskilliga insamlingsresor till Västergötland. Rader av företagare och kommunalmän i Västergötland övertygades helt av hans entusiasm för studenterna i Lund och donerade därför mycket mer än väntat till Västgötagården.

Som ett exempel på omtanken om studenterna kan nämnas följande:

När nationen i början av 60-talet skulle genomföra den första utlandsresan, till sin nya systemation i Helsingfors, Mellersta Finlands nation, var allting en smula nytt och ovant. Till nationens stora överraskning stod emellertid inspektorsparet Ella och Ragnar Bring på kajen i Helsingfors och inneslöt studenterna i samma gemenskap och värme som vanligt.

Ragnar Bring var stolt över att vara född i Skara, i hjärtat av landskapet. Vi alla västgötastuderenter som hade förmånen att ta del av hans klokskap och entusiasm, hans medkänsla och genuina kärlek till den enskilde studenten, vi är stolta över att ha lärt känna honom och att ha omfattats av hans vänskap.

Alla medlemmar i Västgöta nation, stiftelsen Västgötagården i Lund och Västgöta gille i Malmö känner en oändlig saknad. Våra tankar går till hans maka Ella. Ragnar och Ella var ett inspektorspar som gav inspiration åt generationer av studenter genom omtanke, genuint intresse och stor generositet.

ARNE ZETTERSTEN
Professor, inspektor för
Västgöta nation i Lund.

5



Ragnar Bring avliden

□ Professor emeritus Ragnar Bring, Lund, har avlidit i en ålder av snart 93 år.

Han var född i Skara. 1917 tog han fil kand-examen vid Uppsala universitet, blev teol kand i Lund 1923, teol lic 1926. 1929 blev han docent i systematisk teologi i Lund och året därpå teol dr. Professor i systematisk teologi var han vid Åbo akademi 1933 och åren 1934-62 professor vid universitetet i Lund. Dessutom har han varit t f professor i Berlin 1962 och 1969, i Åbo 1962-63, i Chicago 1963-64, i Köpenhamn 1966 och i Oslo 1968-69. Han var även hedersdoktor vid flera universitet. Hans närmaste är maken Ella, född Herner.

*

Med Ragnar Brings bortgång avslutas en epok inom svensk systematisk teologi. Tillsammans med Gustaf Aulén och Anders Nygren gav han den under sina 28 år som professor i ämnet i Lund en omisskännligt egen, lundensisk profil. Ibland kallades den - inte minst i internationella sammanhang - helt enkelt för "lundateologi".

Hans specialområde var Lutherforskningen. Redan med doktorsavhandlingen Dualismen hos Luther 1929, gjorde han här en banbrytande insats. Det är lätt att konstatera att den långa rad av doktorsavhandlingar kring problem i Luthers teologi, som under de följande decennierna ventilerades i Lund, i hög grad var beroende av Brings grundläggande forskning på detta område. Att Lund under några decennier kom att betraktas som ett centrum för den Lutherrenässans, som vid denna tid kännetecknade även utomnordisk protestantisk teologi, var inte minst Ragnar Brings förtjänst.

Aven hans insatser på andra områden inom ämnet blev uppmärksammade. Det gäller särskilt metodfrågorna, t ex "Till frågan om den systematiska teologins uppgift", 1933, och bibelteologin. Ett viktigt arbete utgör kommentaren till Galaterbrevet 1958. Bevis på den internationella uppskattningen utgjorde hedersdoktoraten i Erlangen, Århus, Åbo och Rock Island.

För allt det deltagande, som visats mig i form av, personlig uppvaktning, vackra blommor och vänliga brev, vid min käre make Ragnar Brings bortgång, tackar jag innerligt.

Ella Bring

Aven den kyrkliga utvecklingen följde han med stort intresse. Inte minst visas detta med raden av debattskrifter i skilda ämnen. Inte mindre än fyra kyrkomöten deltog han i.

Generationer av präster och lärare har bestående minnen från Ragnar Brings undervisning. Särskilt gäller detta de "proseminarier" som de studerande av purt intresse ofta följde under flera terminer. Med en oförglömlig intensitet delade han generöst med sig av sina rika kunskaper i framför allt Luthers teologi. Samma generositet och engagemang präglade hans forskarhandledning - vi är många som i dag med tacksamhet omvittnar detta. Även efter sin pensionering följde han med aktivt intresse vad som lades fram på forskarseminarierna i hans gamla ämne.

Under mer än trettio år gjorde han en ovärderlig insats för svensk teologi som redaktör för "Svensk teologisk kvartalskrift". Vid sin bortgång tillhörde han alltjämt redaktionen. Inte minst genom de många artiklar av hans hand som under årens lopp publicerades i denna tidskrift utövade han ett vittgående inflytande på den teologiska debatten i vårt land.

Ragnar Brings bana som professor tog sin början vid Åbo Akademi (1929-33). Intresset för och kontakten med Finland och

finländskt kulturliv bibehöll han genom åren.

Han föddes i Skara och banden med hembygden kom bland annat till uttryck i att han från 1938 under inte mindre än 24 år var en uppbyren inspektor för Västgöta nation i Lund. Under hans initiativrika ledning tillkom den vackra Västgötagården vid Tornavägen.

Den saknad som Ragnar Brings många vänner och elever känner vid hans bortgång förenas med många varma tankar som omsluter hans oförlikneliga livsledsagerska sedan 58 år, Ella. Vi känner en mycket stor tacksamhet för vad de tillsammans fått betyda för oss som haft förmånen att få lära känna dem. PER ERIK PERSSON professor, Lund

in memoriam

Ragnar Bring till minne

Han slog vakt om teologins egenart

F d professorn Ragnar Bring, Lund, har som tidigare framgått avlidit i en ålder av 93 år.

*

I den nordiska Lutherforskningen blev Ragnar Bring en av förgrundsgestalterna. Hans doktorsavhandling "Dualismen hos Luther" 1929 var en djuplodande analys med en ny och självständig metod.

Under sin mer än 30-åriga tjänstgöring som professor i systematisk teologi, först i Åbo och sedan i Lund, där han kom att efterträda sin lärare Gustaf Aulén, publicerade han flera lärda undersökningar kring Luthers teologi och utsträckte de idéhistoriska forskningarna också till andra fält. På ett filosofiskt

konstruktivt sätt bidrog han också till att klarlägga dogmatikens metodfrågor, bland annat i arbetet "Till frågan om den systematiska teologins uppgift" 1933. I en omfattande kommentar till Galaterbrevet 1958 kombinerade han en strängt historisk bibeltolkning med en djupgående analys som samtidigt gav ett svar på de teologiska frågor som främst sysselsatte honom och som aktualiserats genom Lutherforskningen.

Alltsedan sin tidiga verksamhet i Finland uppehöll Ragnar Bring ett omfattande utbyte med internationell teologi. Han erhölet efter hand hedersdoktorat i flera länder och bidrog verksamt till att gö-

ra svensk teologi känd utomlands. För talrika elever under de många professorsåren blev Ragnar Bring genom sin öppenhet för skilda riktningar och sitt starka engagemang för sitt ämne en stimulerande lärare och handledare. Till sin läggning som forskare var Ragnar Bring humanist, historiker, filosof. Men det hindrade honom inte från att framför allt värna om teologins frihet och egenart även i en tid då detta betraktades som mer eller mindre inopportunt.

Under mer än 30 år var Ragnar Bring redaktör för Svensk teologisk kvartalskrift. I denna verksamhet manifesterades på ett påtagligt sätt både hans starka känsla för teologins innersta syfte och mångsidigheten i hans vetenskapliga engagemang.

BENGT HÄGGLUND