

Margits berättelse.



Margit Ingeborg Gustafsson född Sjöquist 1929 i hemmet i Inre Trehörningsjö, som då kallades byn X. Det fanns två äldre syskon. Senare kom sju barn till. Till höger ses Ivar f 1927, Margit f 1929, Axel 1931-1940, Essy f 1926. Tidigt fick vi lära oss att hjälpa till både inne och i lagårn, Jag minns att Essy och jag diskade då jag var så liten att jag stod på en pall för att räkka upp till diskbaljan. Ett annat minne: Jag var knappt sex år. Vi städade, mamma var sjuk i kammaren.

Stod just och skurade en trästol, när en morbror kom och skulle hämta mej. Men jag ville inte med, så jag sprang in till mamma fast hon inte fick störas. Sedan skjutsade morbror mej på sparken till morbror Gösta. Där fick jag stanna några månader och längtade hem. Jag var nog rätt så trotsig, fick skäll av moster Elsa ibland. Min bror Axel, två år yngre fick vara hos en annan familj.

Våren 1940 fick vi scharlakansfeber, fem syskon av sex kom till epidemisjukhuset i Husum. Axel fick som följd av det en njursjukdom och dog där. Nio år gammal! Jag och Knuth (som då var två år) reste hem tillsammans med buss. Han satt i mitt knä och sov. Sen kissa han på sej så jag blev våt. Pappa mötte i Tre-sjö samhälle. Så gick vi till Fridian Olsson och drack kaffe. Någon dag efteråt begravdes Axel. På minnesstunden i Betelkapellet sjöng Knuth "Tryggare kan" solo nästan två hela verser.

Jag gick sex år i skola i kyrkbyn. Därefter fortsättningskola och skolkök, två årskurser med sammanlagt 360 obligatoriska undervisningstimmar. Sedan var jag färdigstuderad piga. Började redan första sommaren efter det att jag fyllt tretton år, då jag var hos min moster och hennes familj i två månader. Lön 15:- per månad. Senare blev det en vinter hos en lärarinna i Djuptjärn. Därefter i Björna hos en familj med två flickor (fyra och elva år). Sen kom jag till ett hotell i Bredbyn. 1948 flyttade jag till Ö-vik. Där hade jag plats hos en familj med två barn där frun var lärarinna. Efter en sommar hemma blev det åter en lärarinna som behövde en piga till hemmet med två flickor.

1951 i november följde jag med min moster och hennes familj när de flyttade till Götene i



Västergötland, En lång, spännande tågresa! I december fick jag njursten och kom till lasarettet i Mariestad. Jättehemskt med en dansk läkare, en skånsk sjuksköterska och alla västgötar med enligt mitt tycke obegripligt kônstig dialekt. Men jag blev frisk, fast blodvärdet var i botten. Firade julen hos moster och hennes familj.

I mitten av januari fick jag plats i Årnäs brukshushåll och bageri. Det var ett trevligt, omväxlande arbete. Där träffade jag Tage, som var en av stamgästerna. Åkte hem över sommaren och hjälpte till med slåttanna. Oktober 1952 till april 1954 var jag hembiträde i Mariestad (Bilden ovan). Julen 1953 förlovade vi oss. Hemma under sommaren 1954. Hösten 1954 kom jag tillbaka till Årnäs. Då blev det mest arbete i bageriet. I februari 1956 gifte vi oss. Bodde de första fem åren i ett rum och kök, vedspis och delade toalett med två andra familjer. 1957 föddes Lennart. 1964 fick vi hyra en modernare lägenhet med två rum och kök. Så gick åren. Tage sparka bôll och jag skötte hemmet! Fortfarande piga! Fritiden tillbringade vi mycket ute i naturen. Förutom fotbollen var Tages intressen sjön och fiske. Och där hängde jag gärna med.



Djur var ett annat intresse vi delade. Två hundar har vi haft. Bessie 1974-1985 och Daisy 1986-2000. Det blev mycket promenader i skog och mark. Särskild i bär- och svamptider. Nu har jag en katt: Cinna 8 år. Åren 1963-1967 jobbade jag extra några timmar om tagen på Bruksgårdens matservering

Här på sjön trivdes Tage. 1957, nu är Lennart född. Januari 1968 började jag på spiralfabriken



Årnäs (se bilden till vänster). Två år jobbade jag heltid och sedan halvtid fram till pensionen 1992. 2005 dog Tage. En tung sorg och saknad fortfarande. Så nu lever jag ensam. Men jag gläder mej åt närheten till Lennart och hans familj. Tre rara barnbarn och fyra jättegulliga barnbarnsbarn har jag. En stor del av min tid tillbringar jag med vänner i olika aktiviteter. Förutom församlingen som jag tillhör är det måndagsträffar för pensionärer och daglediga. Sen är det PRO, Djurens Vänner och Kulturföreningen Aranäs. Jag tycker om att läsa och löser gärna korsord. Tiden går fort. (Nu är jag redan gammal!)



Bilden till vänster är från 2005. Margit och Tage efter 49 års äktenskap.

Lennart Gustafsson f 1957 gift med Gunilla f 1959. Bor i en villa i Årnäs.

Barn: 1 Karolina Gustafsson f 1977 sambo Marcus Lindenberger f 1975. De har en lägenhet i Jönköping.

Barn 2. Anton Gustafsson f 1980 g.m. Anna Charlotte (Lotta) f 1978 Deras barn: Alva f 2002 Maja f 2006 Alfred f 2007. Bor i en villa i Årnäs.

Barn 3. Lisa Larsson f 1988 g. m. Jesper f 1988 Barn: Magda f 2008. Lägenhet i Årnäs.