

OSCAR SJÖQUIST

Oscar Sjöquist föddes 1899 i Slirsvedjan, Kärrsjö, Björna socken. Han hade många syskon och flera flyttade redan i sin ungdomstid till Amerika. Dom hade han brevkontakt med sedan. Som en liten pojke fick han arbeta i skogen om somrarna med att "geta" dvs. passa korna då de släpptes ut på bete i skogen. Sedan vid 17 års ålder blev han dräng i Björna och året därpå for han söderut och jobbade en kort tid på ett sågverk i Gävle och på en torvmosse i Surahammar innan han åkte till Norge. Där arbetade han i ett träsliperi i skiftarbete några år tills han kom hem till Sverige, strax före jul 1920.



Här är en bild av Oscar, längst fram till vänster. Bakom står systern Olga. Vidare finns hans bröder, Algot, Hjalmar och Elof med. Hemma i Sverige arbetade han i skogen och med diverse annat som vägarbete, dikning, ibland i södra Lappland.

Vid den tiden började det komma pingstpredikanter till våra bygder och ha möten. Till ett sådant möte kom Oscar cyklande och tyckte inte att det där var ingenting att stå efter. Men så lagade pingstpastorn Oscars punktering efter mötet och då förändrades hans bild av pastorn. Linnea var med och sjöng på mötena då. Oscar blev efter ett tag frälst även han.



Detta hände i december 1921. Strax därefter gjorde Oscar lumpen och så började Oskar och Linnea brevväxla lite grann. Så småningom upptäckte de att de ville ha varandra och de förlovade sig på sommaren 1923 (fotografiet till höger) och gifte sig två år senare. Strax därpå köpte Oscar och hans bror Hjalmar ett jordbruk i Abborrhors för 4500 kronor och Oscar och Linnea flyttade dit.

1927 dog Oscars far och Oscar och Linnea köpte Eriksberg för 6250 kronor och flyttade dit. De fick gå med kreaturen efter landsvägen den kanske 6 mil långa vägen, medan Linneas 16-åriga syster Göta (Markus Näslunds farmor) tog Essy och Ivar med på tåget till Trehörningsjö.



Där började ett strävsamt liv på gården. På vintern var det skogsavverkning och då fick han ligga borta under veckorna i en skogskoja, flera mil hemifrån. Till vänster kan man se Oscar (nr 2 från höger) med spaden i händerna arbeta vid ett vägbygge i Trehörningsjö samhälle. Men på söndagarna var Oscar ledig och tyckte om att leka med sina barn. Oscar hade ett stort förtroende i bygden och var med i Trehörningsjö kommunalfullmäktige.

Han råkade ut för en del otrevliga olyckshändelser. Som fyraåring förlorade han i en olyckshändelse i hemmet i Kärrsjö synen på sitt ena öga. I slutet av 30-talet miste han ett finger när han klöv ved med en vedklyvare och 1943 bröt han ett ben vid skogsarbete.



Här är en bild av Oscar och Linnea samt alla barnen. Om Axel, som föddes 1931 och dog 1940), hade levat så hade vi varit tio syskon.

På somrarna under "slåttannen" var det långa arbetsdagar. Pappa steg ofta upp redan vid 3-4 tiden och började slå ut höet och slå med lien runt dikeskanterna. Sen åts middag ca 12 och efter maten tog han en middagslur ute.



Här är en bild av Oscar och Linnea på Eriksberg. Oscar var bland de första i byn som skaffade elstängsel i byn och redan i slutet av 1940-talet så satte han in mjölkmaskin i ladugården. Då var det pappa och vi barn som skötte mjölkningen.

Någon gång på 40-talet hände det sig att en man som inte ansågs ha så stora förståndsgåvor blev lurad av ett skogsbolag, men pappa trädde in till mannens försvar i domstolen och blev förmyndare för den mannen. I och med det fick han också möjligheter att köpa avverkning på hans skog. Om det blev fel i transformatorn i byn var det ofta pappa som fixade det. När mopederna började komma i början av 1950-talet så köpte pappa en moped.



I slutet av 60-talet avvecklades jordbruket och Oscar och Linnea flyttade till Trehörningsjö samhälle och några år senare till Sollentuna för att komma närmare sina barn. Men Eriksberg blev deras sommarvistelse och där under försommaren 1975 blev Linnea allvarligt sjuk och dog någon dag senare. Nu var Oscar änkeman och återvände sen till Stockholmstrakten, men då till Vaxmora där han bodde i Davids och Violets hus. Men längtan till Tre-sjö var stark och efter några år så erbjöd en vän i Trehörningsjö, Fridian Olsson att han skulle få hyra av honom.

Ovan en bild av Oscar på äldre dar. Han var aktiv och deltog i pingstförsamlingens gudstjänster på orten. Ofta var han sysselsatt med olika tidsfördriv. Han knöt ryamattor och la pussel m.m. Om man besökte honom och spelade Master Mind så fick man skärpa sig om man inte skulle förlora. Han körde omkring med sin moped i bygden även sedan han fyllt åttio år. Det var roligt att komma och besöka honom. Han firade sin 90-årsdag 1989 på Björnforsen tillsammans med barnen m.fl.

Sparsamt och enkelt levde han men var ändå generös och framför allt rättvis. Om vi fick en slant som julklapp var han väldigt noga med att ge lika mycket till varje barn. Det sista året avtog krafterna mer och mer och om han hade levat någon månad till hade han blivit 94 år. Han dog i april 1993.