

Berättelsen om Nils och Karin Häggblad



Nils Häggblad föddes 1856 i Kantsjö. 1881 gifte han sig med Anna Catarina Jakobsdotter och övertog sin svärfars hemman. Hans svärfar Jakob Petter Ersson kom till våra bygder på 1860-talet från Nordmaling. Det berättas att när grannarna fick reda på att han skulle flytta hit så gick dom och slog sönder alla fönsterrutor på huset.

Anna Catarina född 1856 hette först Anna Cristina Catarina Jakobsdotter, Hon arbetade på 1870-talet som piga i prästgården, Trehörningsjö. Prästen i Trehörningsjö hade en dotter som också hette Cristina och för att inte de skulle förväxlas bestämde prästen helt sonika att pigans namn skulle i fortsättningen vara Anna Catarina. På äldre dar blev namnet Karin Häggblad

Nils Häggblad blev ganska tidigt kyrkvård i Trehörningsjö. De fick elva barn, några for till Amerika, några flyttade söderut, men ca hälften stannade kvar i våra trakter.



Till vänster och nedan Karin Häggblad på sin ålderdom. Hon fick leva ända till 1943 och blev alltså nästan 87 år gammal. Nils dog redan 1920.



Nedan visas en del av ett av kanske det sista brevet hon skrev till sin yngsta dotter:

Djuptjärn den 8/4-41 Mitt kära barn! Jag sänder dej nu en filt den kan ju vara bra att ha fastän vintern snart är slut, jag har länge varit tänkt att skicka den, men jag håller på att bli så oförekommen nu så det har ej blivit av förr. Jag mår bra efter min ålder, jag är oppe och sköter mej själv och då far man ju vara nöjd. Jag undrar om du kommer hem något i sommar, det skulle ju vara roligt att se dej en gång till medan jag lever men det är väl så dyrt att resa nu. Melker är hemma nu på 12 dagars permis, han far den 20 och skall visst vara borta till den 15 juni. Jakob har varit i Fjälltuna, en 8 mil härifrån i vintern i timmerskogen han kom hem för ett par dagar sen.

Många kära hälsningar från oss alla men mest från din mor.