

Elisabeth Grahn, f. Kongomissionären Elisabeth Grahn, Lidingö, har avlidit i en ålder av 79 år.

Hon var född i Malmö, där hon genomgick Högre läroverket för flickor och även avlade sjuksköterskeexamen. Sedan hon studerat vid Missionsförbundets teologiska seminarium reste hon 1905 ut till Kongo, där hon tillsammans med sin make fick pröva på såväl nybyggerlivet på landsbygden, bl a i Musana, och stadslivet under några år i Matadi. Från Kongo återvände hon sista gången 1921. Närmast sörjande är fyra barn, barnbarn samt en syster.



VECKOTIDNING

N

5



Det första enkla boningshuset vid Musana. Framför huset C. V. och Elisabet Grahn med sonen Sven.

Då vi började

Minnen från Musana av Elisabet Grahn

Denna dag, den 8 okt. 1950, då församlingen vid Musana firar sin 40-års högtid, träda minnena från de första åren där fram och mana till tacksägelse för Guds underbara nåd, ledning och beskydd, skriver fru Elisabet Grahn i dessa minnesord.

I arla morgonstund midsommardagen 1910 bröto min make, C. W. Grahn, och H. Lindgren upp från Nganda missionsstation i Belgiska Kongo för att uppta arbete vid Musana i Franska Kongo. Infödingarna vill ej ha med missionen att göra utan voro fast beslutna att driva bort missionärerna. Stämningen blev allt hotfullare. Avgudaprästerna besvuro sina gamla avgudar och tillverkade nya för att med deras hjälp sätta sina planer i verket.

Natt efter natt kallade trummorna samman massor av folk, som förde ett förskräckligt oväsen. Efter en veckas förberedelser kommo de överens om att kosta vad det kosta ville, de främmande inkräktarna skulle bort även om de måste dödas. Då hände något underligt. På en gång blev det

arbetare från Nganda ej blevo sjuka, så var detta ett osvikligt tecken i hedningarnas ögon på att det var missionärernas skuld att farsoten härjade bland dem. De försökte nu att göra allt vad i deras makt stod att smitta ned oss. Vi hade förut ej fått köpa några matvaror av dem, men nu kommo de med ägg och höns. Då vi tittade närmare på dem, så fingo vi se att de voro nersmorda med koppvar. Lite ovanför den plats i Musanaån, där vi hämtade tvättvatten, badade de sina sjuka och under nätterna smorde de ner vårt verandagolv med koppvar för att åtminstone vår lille son, som ej kunde gå utan brukade krypa omkring där, skulle bli smittad.

Ännu en gång fattades beslutet att förgöra missionärerna. Om ej någon av de vita eller dessa

D
det
stär
föd
hus
oss
kor
har
eko
ver
åsy

my
vå
on
tir
på
so
m
m
or
ät

el
pa
va
fr
ke
ja
po
hi
ige
fäs
för
tid
mo
ja
na
an
na
än
tro
i
ej
öv
fö
ät
fö
ve
gå
ha
de
mi
ja
oc
De
ma
fiu



Vår älskade Mor,
Farmor, Mormor,
min Syster
f. d. Kongomissionären
Fru

Elisabet Grahn

född Dahlqvist
* 29 April 1883

har i dag ingått i sin
himmelske Faders
härlighet.

Lidingö den 3 Mars 1962

VILHELM
SVEN och SIGNE
MATONDO
THEA
Barnbarnen
Greta

Jordfästningen äger rum
Söndagen den 11/3 1962
kl. 13.30 i Lidingö Mis-
sionskyrka.

I stället för blommor
tänk på Svenska Missions-
förbundets Kongomission.
Meddelas end. på detta sätt