

ESSY

Jag föddes 1926 i Abborrfors i Bjurholms socken, men har inget minne därifrån, eftersom jag var bara ett par år då vi flyttade till Trehörningsjö.

Mitt tidigaste minne från barndomen var en dag då vi hade ett par främmande tanter hos oss, det var högtidligt på nåt sätt. Mamma skrek inne i kammaren=finrummet och sedan kom någon, troligen pappa, och lyfte upp mig så jag fick se en liten baby, troligen Margit, som låg på en högt uppbäddad soffa. Jag minns barnåren med glädje. Den tiden var mamma frisk och gladlynt. Vi fick lära oss arbeta och lekte gjorde vi. Särskilt roligt var det ibland på söndagarna, då Pappa hade tid och lekte med oss på gården.

Då jag skulle fylla 14 år, fick vi scharlakansfeber nästan alla syskon. Fem av oss låg samtidigt på Epidemisjukhuset i Husum. Där dog min lillebror Axel och jag fick en svår följsjukdom som slog sig på njurarna. Hela sommaren fick jag ligga inne, från april till augusti. Det var svårt.

Under tonåren var jag mestadels hemma och hjälpte Mor. Några veckor då och då var jag barnpiga i nån familj tills jag fyllt 18 år. Då började jag på Kullabo barnhem, som den tiden tog emot barn från hem där en eller båda föräldrarna var sjuka i TBC= tuberkulos. Efter ca 1½ år på barnhemmet var det min tur att vara hemma och hjälpa mamma för då skulle Margit ut och tjäna.

Sedan träffade jag min stora kärlek Alvar. Vi förlovade oss 1948 och året därpå gifte vi oss och vi fick två underbara barn, Rolf och Karin som är min stora glädje och tröst, näst efter Gud som har första platsen i mitt liv. Så har jag också flera barnbarn och senaste tillskottet i familjen är barnbarnsbarnet Gabriel.

Alvar dog 2003.



Essy och Alvar 1949



40-årig bröllopsdag 1989



Barnbarnen 1986