

Berättelsen om Johanna Ölund och Anund Jakobsson



Anund Jakobsson föddes i Kantsjö 1877, som det yngsta och elfte barnet till storbonden Jakob Anundsson och hans fru Anna Cajs Persdotter. Till vänster en bild av Anund och Johanna. Anund arbetade i timmerskogen. Det var så kallt att hans huvud frös fast i sängen sägs det en gång 1900. Han fick då nervproblem och led av det senare i livet också.

Johanna Ölund föddes 1883 i Djuptjärn, Trehörningsjö som den näst äldsta av Nils Häggblads 11 barn.

Som nittonåring gifte hon sej med Anund Jakobsson 1902. De fick överta jord och gård från Jakob Anundsson och där i Kantsjö levde hon resten av sitt liv. Linnea föddes 1903 och sedan fick de barnen Ingrid (1904), Gösta (1906), Folke (1907), Ragnhild (1909), Essy (1910-1919) och Göta (1912)

Anund dog av på grund av sin sjukdom 1914 i Härnösand.



Här är en bild av Johanna som änka med alla sina sju barn. Några år senare, 1917, gifte Johanna om sej med Anders Johan Ölund född 1886 från Träsket i Djuptjärn. Det låg bakom Djuptjärnsberget.

Mormor var sömmerska och sydde kläder till sin familj och även till andra. Tillsammans med Anders Johan fick hon 4 barn: Eskil 1918-1940, Valter f 1920 Ingvar f 1922 och Birgit f 1925 (lever fortfarande 2009).

År 1940 dog Anders Johan och Johanna blev änka igen. Hon var först med i Kantsjö missionsförsamling innan hon kom med i pingstförsamlingen Betel i Djuptjärn. Hon fick ett strävsamt liv men var ändå en glad och positiv människa. Hon var en hängiven kristen och varje morgon hade hon minst en timmas bönestund, då hon bad högt och tydligt. Även om hon var på besök hos ofrälsta barn gick hon i det rum där hon bodde och bad högt i minst en timma. Johanna dog 1948.