

## Berättelsen om Jakob Anundsson och Anna Catarina Persdotter



Jakob Anundsson föddes 1838 i Kärrsjö, Björna som äldsta barn till Anund Jakobsson född 1815, en storbonde i Kärrsjö med flera förtroendeuppdrag och Anna Brita Eriksdotter född 1814 i Kantsjö. Anund Jakobssons barn blev bönder eller affärsmän. 1859 gifte sig Jakob med Anna Catarina Persdotter född 1834 i Locksta, Björna. 1860 köpte de ett hemman (dvs. ett jordbruk med tillhörande skog) i Kantsjö. Det kostade 4500 kronor. Det var inte mycket bevänt med detta hemman då han kom och han grät då han såg sina grannars vita och fina golv. Jakob fick arbeta hårt med att bygga nya hus, ladugård och dika och odla upp jorden.

Men han var en driftig man och anställde drängar och pigor som hjälpte honom. Själv blev han också förmyndare till fattiga människor både i Högbränna och Herbergsliden. Han gick i borgen för två av sina bröder som var affärsmän och förlorade flera tusen kronor på det.

1893 var han tvungen att sälja sitt hemman och all skogen och blev arrendator. Han fick flera förtroendeuppdrag i bygden och blev delägare i ett stort handelsföretag i Trehörningsjö i slutet av 1890-talet och då fick han bättre ekonomi. Han fick åtta barn som gifte sig och de flesta blev bosatta i Kantsjö med omnejd.

Hans fru Anna Catarina råkade 1903 ramla ner från tredje våningen i ladugården och blev därefter oförmögen att gå, hon dog 1913 och Jakob dog 1919.